

Anteckningar

Ekman Gubbas hage

Kerstin Ekman skriver i *Gubbas Hage* (Albert Bonniers förlag, 2018) om sitt nybygge i Roslagen från 90-talet fram till boken gjordes färdig. Det är ett projekt att anlägga ett nytt bostadshus vid en äng och samtidigt restaurerar ängen. Beskrivning av promenader med hundar växlas med referat av diverse botaniska litteratur samt en del nedslag om hur det går med utbyggnaden. Men hon är inte speciellt indragen i det konkreta bygget, utan det verkar "Börje" sköta.

Ekman har en fäbless för exakta namngivning av olika växter. I en ibland mästrande ton rabblar hon växtnamn. Grannar och andra framstår som klentrogna svagisar om de inte kan dessa detaljer om naturen. Men det är växtnamn. Inte förrän i slutet av boken förekommer några andra djur än hennes hundar.

Ekman är tydligen start – kanske omedvetet? – anhängare av privat ägande av skog och natur. Det är således "vår" äng, det är deras projekt och den ängen gör de vad de vill med. T.ex. anlägger de en väg tvärs igenom för att kunna köra upp med bilen ändra fram till det nya huset. Bilen är tydligen viktig livsnödvändighet. Och den kan inte ledas fram i ytterkanten eller så fram till huset heller...

I ett avsnitt som är lite typiskt för boken beskrivs asparna på tomten. Ekman talar om med hjälp av några citat från forskarrapporter att hon tror att det är enbart han-aspar hon har och att det främst sprider sig genom rotssystemet. Hanträden har brugrå hängen, medan honvarianten har vita och ulliga. Någon forskare (Anders Delin) har bedömt att rotsystemet sträcker sig lika långt som trädets (klonen av träd) höjd.

Ekman slutar boken med några sidor om förr och nu i Katrineholm, som hon tycks ha en bakgrund i. Hennes farmor bodde i en villa i centrala stan, med mycket genuina växter. Det var fruktträd, bärbuskar och rosor. Det var då det. Det ställs mot dagens Katrineholm som antingen förändrats genom kommersialism eller sossar, vilket verkar Ekman osäker på. Idag är det "hyreshus" på platsen där farmors hus låg. Och – kanske värre – nu odlas främmande växter som idegran, gullregn och buxbom, "kommunala växter" enligt Ekman. Sådana som inte kräver så mycket skötsel.

21/8 2019